

Aankondiging

Hallo folkloreliefhebbers,

Of liefhebbers van leuke activiteiten wellicht...

De kogel is door de kerk.

Het Bestuur is om, dat wil zeggen...

Het bestuur heeft notie genomen van het verzoek om

In 2010 een reis te maken naar Polen.

Poe hei, dat gaat voeten in de aarde krijgen zeg!

Reis organiseren, verblijf organiseren, programma maken, spaarplan opzetten...

deelnemers motiveren, kortom....

Fijn in ieder geval dat er zoveel ambitie in de groep

te vinden is die dit soort dingen graag wil ondernemen.

Als je het mij vraagt, dan wordt het al wat warm,

zo in m'n hartstreek.

Ouwe liefdes beginnen weer te jeuken:



- Grenspassages
- reizen met een onuitgeslapen gezelschap,
- Misverstanden die uiteindelijk altijd weer opgelost worden,
- Leden die te laat zijn ,niet kunnen slapen of verdwalen

Kortom een pannetje met ingrediënten waaruit steeds weer een lekker gerecht uit te voorschijn komt.

Dat heet Podlasie

En leden van die club willen naar Polen.

Het bestuur heeft het goed begrepen en gaat voortvarend van start

zodra de parade achter de rug is.

Beloofd is beloofd.

Denk jij nu alvast na wat je eventueel in de organisatie betekenen kunt.

Heb je vragen?

Stel ze gerust aan de bestuursleden...

Johan



Wij wensen u allen een zeer fijne en zonnige vakantie toe.

En hopen dat iedereen na de vakantie weer volop aanwezig zal zijn bij de diverse activiteiten , repetities en optredens.



Nieuwsbrief Podlasie

Nieuwsbrief - juni 2008

Agenda

Zaterdag 28 juni

optreden van alle groepen in de parel Brunssum
van 11.00—16.00 uur

Zondag 29 juni

jaarlijkse gezellige barbecue

Van 14.00— 18.00 uur

In het Poolse Huis aan de schinvelderstraat

Parade

Van 3 juli t/m 12 juli 2008 komt heel de wereld weer dansen in Brunssum. In tien dagen komen 30 groepen naar de Parade om honderden voorstellingen te geven op het Lindeplein en in het Vijverpark, de Rumpenerhal en de Brunnahal.

Daarnaast is er aandacht voor de Braziliaanse samba, de Portugese fado en Afrikaanse volksmuziek.

Bestuur Podlasie

Karl Wedick	voorzitter
Ton Grendel	secretaris
Mirjam Meesen	penningmeester
Patricia Mendel	artistieke leiding
Marije Erken	optredens
Ivy deJong	algemene taken
Johan Elzinga	public relations
Nelly Letterlé	kostuums
Dirk Elias	actie/activiteiten

• In gesprek met...

Door: Amber Meesen, Karin Bijl, Minouk Elias

Deze keer laten we jullie kennismaken met de persoon die over het geld van Podlasie gaat, onze penningmeester **Mirjam**

Meesen! Op vrijdag 13 juni, de dag dat Nederland won van Frankrijk, gingen we bij haar op bezoek en namen oranje tom-poezen mee.

Kun je jezelf kort voorstellen? Ik ben dus Mirjam Meesen. Ik ben getrouwd met Ed. Ik ben 47 jaar. Ik heb twee kinderen, Yuri van 17 en Amber van 15. Ik ben directiesecretaresse in een zusterklooster. Mijn bazin is moeder overste.

Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn lezen, zwemmen en fietsen. Vroeger deed ik aan handbal.

Waarom wilde je penningmeester bij Podlasie worden? Omdat bij Patricia bekend was dat ik al verschillende keren ergens penningmeester was geweest, heeft ze mij daarvoor gevraagd. En ik had er tijd voor, want ik had op dat moment geen andere vrijwilligersklus. En natuurlijk omdat mijn dochter bij Podlasie danst.

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten aan het penningmeesterschap bij Podlasie? De leden van Podlasie zijn erg verwend, ze roepen dat ze geld willen hebben en dan moeten ze dat ook meteen hebben. Ze gaan er vanuit dat ze het direct kunnen krijgen. Ze weten niet beter. Het leuke aan Podlasie vind ik dat veel mensen zich willen inzetten voor de vereniging.

Wat is het leukste dat je bij Podlasie hebt meegemaakt? Het leukste vond ik het om aanwezig te zijn bij de zangrepetities. Ze waren daar mooi en serieus bezig. En de vele activiteiten vond ik ook leuk.

Ga je dit jaar op vakantie? Ik ga dit jaar naar het Gardameer.

Wat was je eerste indruk van Podlasie? Dat is lang geleden, moeilijke vraag.... Ik vond het leuk dat hele kleine kinderen mee mochten doen en dat ze daar kostuums voor hadden die helemaal klopten. Net mini-volwassenen. Dat maakte een professionele indruk op me.

Wil je zelf niet komen dansen of zingen? Nee!

Wat vond je van dit interview? Ik ben blij dat ik op deze manier de gelegenheid heb gekregen om me aan iedereen voor te stellen. Het is ook een leuke manier van interviewen, als je al meteen binnenkomt met een traktatie.



Contributie

Het verzoek van het bestuur om de contributie gelieve over te maken via de bank- of girorekening. Het bespaart de penningmeester een hoop werk.
Postbanknummer Podlasie 62 93 041
t.n.v. penningmeester Podlasie

Repetitietijden groepen Podlasie

Kom a.u.b. op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen en geen kostbare repetitietijd verloren gaat.

Kindergroep op zaterdag in het Pools Huis.

Omkleden om 10.45 uur. Repetitie van 11.00 tot 12.30 uur.

Daarna de pre senioren van 12.30 uur tot 13.30 uur.

Seniengroep op vrijdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Koor op woensdagavond van 20.15 tot 21.45 uur in de Burcht

Koorleden die niet aanwezig kunnen zijn bij de repetitie s.v.p. afmelden bij Ton Grendel tel. 06-111 66 999 of 045 5218099

het liefst minimaal 1 dag van te voren

Datums repetities na de vakantie

Na de vakantie beginnen de repetities op de volgende datums :

Senioren op **29 augustus**

Kindergroep op **30 augustus**

Koor op **3 september**

Telefoonnummers Podlasie

Voorzitter	Karl Wedick	(045) 522 00 72
Secretaris	Ton Grendel	(045) 521 80 99
Penningmeester	Mirjam Meesen	(045) 527 29 05
Optredens	Marije Erken	(046) 442 81 22

www.podlasie.nl

Afmelden voor de repetities

Koor	Ton Grendel	(045) 521 80 99 (06) 11 16 69 99
------	-------------	-------------------------------------

Senioren en

Kinderen	Patricia Mendel	(06) 12 15 88 45
----------	-----------------	------------------